

zjppalm

vanaf 1979

Algemeen

Bestuur

Voorzitter	: Susette Altena
Penningmeester	: Hans Pieters
Secretaris	: Stephanie van der Zeeuw
Leden	: Laura Boskemper, Oscar Brouwers, Geert van den Dam, Fred Dekker en Jenny Soffner, Izabella Vieira - Timmermans

RedBox

Zijpalm beheert de RedBox voor de vrijdagmiddagborrel: een uitnodigende ruimte met een bar, gelegen tussen de gang en het personeelsrestaurant op de eerste verdieping van het stadhuis. Elke vrijdag vanaf 16.00 uur zijn alle collega's – leden én niet-leden – welkom om gezamenlijk de week af te sluiten tijdens de vrijdagmiddagborrel.

De personeelsbar wordt beheerd door **Stephanie van der Zeeuw**. Het team van barmedewerkers bestaat uit **Susette Altena, Geert van den Dam, Jenny Soffner, Ivan Stijckel** en **Stephanie van der Zeeuw**.

Personeelsruimte

Zijpalm beschikt tevens over een personeelsruimte tegenover het bedrijfsrestaurant. De personeelsruimte wordt beheerd door Geert van den Dam.

Collega's kunnen hier tafeltennissen, darten of sjoelen. Daarnaast vond in deze ruimte één van onze doorlopende activiteiten plaats: **Zumba Fitness**. De personeelsruimte valt onder het beheer van het bestuur.

Lief en Leed

De lief- en leedpot wordt beheerd door Hennie Windstra in samenwerking met de salarisadministratie.

Kascommissieleden

De kascommissieleden zijn Annemiek Schouten en Mark Middelkoop.

Leden

Eind december 2025 telde Zijpalm **817** leden, **59** inhuur/ gepensioneerden en 4 ereleden.

Communicatie

Zijpalm onderhoudt een eigen Weten & Regelenpagina op Alfie, met informatie over activiteiten, het bestuur en overige relevante onderwerpen. Nieuwe activiteiten worden gecommuniceerd via Alfie, e-mail en de website www.zijpalm.nl.

Activiteitenoverzicht 2025

Datum van	Datum tot	Activiteit
woensdag 22 januari 2025		Winterberg
vrijdag 7 februari 2025		Pottenbakken
vrijdag 28 februari 2025		It's a kind of Magic
vrijdag 7 maart 2025		Linedancing
woensdag 26 maart 2025		Veldloop
donderdag 22 mei 2025	zondag 21 september 2025	Vis a Vis
dinsdag 3 juni 2025		Ochtendwandeling Oostvaardersplassen
woensdag 18 juni 2025	vrijdag 20 juni 2025	Suburbian Summer
vrijdag 27 juni 2025		Pubquiz
woensdag 20 augustus 2025		Sail
vrijdag 22 augustus 2025		Motortoertocht
donderdag 2 oktober 2025		Brontsexkursie
zaterdag 4 oktober 2025	dinsdag 7 oktober 2025	Tirana
zaterdag 29 november 2025		Sinterklaasfeest
vrijdag 12 december 2025		Gentse Winterfeesten
vrijdag 19 december 2025		Pubquiz december

Verlagen

Winterberg



Op woensdag 22 januari was het weer tijd voor het jaarlijkse Zijpalm-dagje skiën in Winterberg. Ik had mij opgegeven en ook mijn oud-collega Liesbeth uitgenodigd. Het was vroeg dag, want om 5.00 uur vertrok de bus vanuit het stadhuis in Almere. Nadat ik Liesbeth had opgehaald in Lelystad, waren wij rond 4.45 uur in Almere. De bussen stonden er al, dus we konden ons meteen installeren in de bus.

De bus vertrok op tijd en de reis naar Winterberg verliep voorspoedig. Liesbeth en ik hebben onderweg nog heerlijk kunnen dutten. Rond 9.30 uur waren wij ter plekke en konden we ons meteen omkleden en naar de lift toegaan. We hebben onze eigen spullen, dus we hoefden niet in de rij bij de verhuur. De skipas hadden we al in de bus gekregen, dus rond 10.00 uur stonden we al op de ski's.

Het was prachtig weer en de sneeuwcondities waren goed. Voor Liesbeth was het twee jaar geleden dat zij voor het laatst had geskied; ik was vorig jaar nog op wintersport geweest. Maar het is net als fietsen: je staat op de latten en het voelt alsof je het gisteren nog hebt gedaan. We hebben alle pistes genomen, sommige zelfs meerdere keren. Natuurlijk was er ook tijd voor Apfelstrudel en we hebben expres laat warm geluncht, zodat we 's avonds niet meer uit eten hoefden te gaan.

Kortom, het was een heerlijke dag. Rond 16.30 uur gingen de liften dicht en was het weer gedaan met de pret. Maar we hadden volop genoten. We hebben de dag met een aantal collega's afgesloten met après-skiën, heel gezellig.

Rond 19.00 uur vertrokken we weer naar Almere en om 23.00 uur waren we terug bij het stadhuis. Nadat ik Liesbeth had afgezet in Lelystad, lag ik rond 0.30 uur met een zeer voldaan gevoel in mijn eigen bed. Het was een prachtige dag. Dank aan Zijpalm voor het organiseren — en volgend jaar gaan Liesbeth en ik graag weer mee.

Groeten,
Annemarieke van der Meij

Pottenbakken



Maar liefst drie mannen namen deel aan *'pottenbakken uitproberen'* op 22 november 2024. De overige pottenbaksessies waren tot dan toe uitsluitend door vrouwen bezocht. Voor deze gelegenheid mocht een man dan ook vrijwillig verplicht het verslag doen. *#me*

In het e-mailadres van de contactpersoon staat info@jemoethetkunen.nl. Of wij het ook echt konden, moest nog blijken in de Werkplaats der Ideeën in Lelystad.

De kunstenaar gaf een enthousiaste en korte introductie, en al snel mochten we aan de slag. De deelnemers konden kiezen uit een draaischijf met elektrische aandrijving of een ouderwetse schijf op voetkracht. Ik koos voor die laatste, maar dat bleek een lastige klus te zijn. Je bent met veel verschillende aspecten tegelijk bezig: de klei centreren op de schijf (best moeilijk), niet te veel druk met je handen maar ook niet te weinig, gelijke druk met beide handen, voldoende water gebruiken maar zeker niet te veel, én ondertussen blijven draaien.

Na een uur was het voor mij ook tijd om over te stappen op de modernere uitvoering. Dat ging beter—mits je de schijf niet te snel laat draaien, en ook weer niet te langzaam.

Een van onze collega's bleek warempel een talent. Had ze ervaring? Nee, gewoon een gevalletje 'beginnersgeluk'. Bij haar volgende creaties had ook zij net zo veel moeite als de rest. Want dat pottenbakken knap ingewikkeld is, bleek wel uit de meest wonderlijke creaties die op de draaiplateaus verschenen. Lachen dus.

Niet alleen is het moeilijk, het is ook nog eens behoorlijk zwaar om je handen tegen zo'n ronddraaiende bonk klei te houden. Veel creaties werden dan ook snel weer omgevormd tot een nieuwe bonk klei. Dus weer opnieuw beginnen: centreren, een grove vorm maken en uiteindelijk je vingers gebruiken om er een schaalte, kaarsenstandaard of andere creatie van te maken. Overal om ons heen zag je geconcentreerde en serieuze blikken. Twee uur pottenbakken was dan ook meer dan genoeg.

Met dank aan een collega die koekjes had geregeld, was de pauze met koffie en thee een heerlijk momentje om even bij te praten. Na afloop mochten de deelnemers maximaal drie van hun gedraaide creaties uitzoeken om te bewaren. Voor sommigen was dat nog best lastig kiezen.

Voor de meesten werden het er stiekem vier. Ik koos er twee. *De kunst van het kiezen — toch nog iets geleerd!*

De versgemaakte creaties konden niet direct mee naar huis, want als je die te vroeg vervoert, blijft er weinig van over. We moesten onze werken dus achterlaten voor verdere droging en het uiteindelijke bakproces.

Onlangs konden we de creaties ophalen in het stadhuis. Een bijzondere verzameling kunstwerken was er te bewonderen. Leuk om te zien dat het opnieuw lastig was om te bepalen welke creatie van wie was. Het advies van de kunstenares was om initialen in je werk te krassen, maar die bleken lang niet overal aanwezig te zijn. Gelukkig hadden sommigen foto's van hun creaties gemaakt.

En kunnen we het nu?

Al met al was het een ontzettend leuke ervaring.

En met onze creaties thuis wacht de volgende uitdaging alweer: **schilderen...**

Its a kind of magic



Op de laatste dag van februari was het tijd voor een echt Zijpalm-feestje! Onder het genot van een drankje en de opzweepende deuntjes van onze huis-dj Ad, werden we flink voor de gek gehouden. De magische sfeer werd al snel opgebouwd door de supportact van onze eigen collega Michel. De toon was gezet!

Daarna was het de beurt aan de goochelaar van **Mojo Magic**, die ons vermaakte met vingervlugge kaarttrucs, mindf*cks en andere mind-blowing acts. Een pak kaarten dat tussen je eigen handen veranderde in een doorzichtig plastic doosje! Hij wist ons in ieder geval in totale verbazing achter te laten.

Dankzij de goede zorgen van de Zijpalm-toppers — compleet met glitterstropdassen — hebben zij allemaal bijgedragen aan een geslaagde en bijzonder gezellige avond.

Het was oprecht een **magische** avond!

Linedancing

Linedance, dat suffe gehuppel, hak en teen, duimen in de broekzak en je cowboyhoed op?



Maar is dat nou echt linedance? Ik kan uit ervaring zeggen dat dit niet het geval is. Linedance is niet meer en niet minder dan dat iedereen dezelfde choreografie doet op muziek. Je staat op één lijn bij elke draai en dan heb je de naam al: linedance.

Suf gehuppel? Misschien! Maar er zijn zoveel dansjes op alle soorten muziek dat ik het zeker niet suf wil noemen. Tuurlijk zit er weleens een suf muziekje tussen, en een suf dansje komt ook voor.

Maar het gaat om bewegen op muziek, en dat kan je invullen zoals je zelf wilt. En de Top 40 komt regelmatig voorbij! Het is toegankelijk, je hebt geen danspartner nodig en het is goed voor je conditie, coördinatie en geheugen. En het wordt wereldwijd gedaan!

Zjipalm, dank voor de workshop. Collega's maakten kennis met een leuke choreografie die op verschillende manieren is uitgelest. Er zat wel een countrytwist aan, maar ook die muziek vind ik erg leuk. We vonden het best uitdagend en we hadden in ieder geval veel lol.

Veldloop

Sportieve toppers in Houten!

Wat een fantastische dag was het tijdens het **NK Veldloop in Houten!** Met een flinke dosis enthousiasme en een geweldige sfeer begonnen onze sportieve collega's aan een mooie reeks uitdagingen. De 12 km hardloopwedstrijd en de wandeltochten van 10 en 14 km trapten de dag af. Daarna volgde de 9 km en als afsluiter stonden de twee leeftijdscategorieën aan de start van de 6 km.

Of je nu hebt gelopen of gewandeld — jullie inzet en teamspirit waren geweldig om te zien. En er zijn ook nog eens twee prachtige prestaties om extra trots op te zijn:

- 🏆 **Irene Könst** liep naar een knappe **13e plek** op de 12 km.
- 🏆 **Lorraine van Vloten** behaalde een indrukwekkende **8e plek** op de 6 km.

Top gedaan, dames!

Dank aan iedereen die heeft meegedaan of is komen aanmoedigen. Samen hebben we er een topdag van gemaakt!

We hopen jullie natuurlijk ook weer te zien bij de Veldloop **2026**... waar die gehouden wordt, blijft voorlopig nog even geheim. 😊

Nogmaals: bedankt voor jullie sportiviteit en gezelligheid!

Vis à Vis: Baby Blue



BABY BLUE is een meeslepend theaterspektakel vol humor en onverwachte wendingen. In deze muzikale crime-comedy wordt met man en macht gebouwd aan een nieuwe wijk waarin niets is wat het lijkt. Je duikt in een wereld waarin de mens het liefst alles in beton wil gieten, terwijl het leven zelf voortdurend in de steigers staat.

Het was een groot succes! Van mei tot en met september zijn er **108 collega's** naar deze voorstelling van **Vis à Vis** geweest.

Ochtendwandeling Oostvaardersplassen



Met een groepje van zeven belangstellenden werden we hartelijk ontvangen door boswachter/gids Geert bij het bezoekerscentrum Oostvaarders. Hij had duidelijk op een grotere groep gehoopt, want op de vraag of er nog meer deelnemers zouden komen, moesten we ontkennend antwoorden. "Oké, dan is er meer tijd voor vragen en antwoorden," reageerde hij opgewekt.

Eerst werden we uitgenodigd in de presentatieruimte voor een toelichting op de wandeling. Aan de hand van een overzichtskaart kwamen in korte tijd de historie, het ontstaan én de toekomst van de Oostvaardersplassen voorbij, met speciale aandacht voor de stiltegebieden en de rijke flora en fauna van dit bijzondere natuurgebied.

Onze wandeling voerde ons langs de westkant van de Oostvaardersplassen, via het Jan van den Bospad en de Jan van den Bos-uitzichtheuvel, door het Oostvaardersbos. Onderweg gaf de gids uitgebreid uitleg over de inrichting van de natuur en over de verschillende vogelsoorten die er voorkomen.

Het luisteren naar, en het leren herkennen van, natuurgeluiden gaf ons veel nieuwe inzichten. Ondertussen speurden we in het loofhout van het populierenbos naar de wielewaal, maar die liet zich helaas niet zien — net als de zeearend (vandaar de foto's).

Ondanks dat was het een heel leuke wandeling, al had ik er stiekem iets meer van verwacht. Na terugkomst konden we gelukkig nog genieten van een echte Oostvaarder-lunch in Paviljoen De Oostvaarder.

Suburbian Summer



Ook dit jaar bood Zippalm leden de mogelijkheid om met korting kaarten te bestellen voor een culturele activiteit. Voor de reeks zomervoorstellingen van **Suburbian Summer** op Stadslandgoed De Kempphaan konden leden twee kaarten per persoon bestellen. In totaal maakten **21 leden** gebruik van deze regeling.

Suburbian Summer vond plaats op de sfeervolle locatie van de **Stadsboerderij Almere**, waar twee bijzondere voorstellingen voor het eerst in Flevoland te zien waren. De prijswinnende multimediale dansvoorstelling **LÍX** van Mohamed Yusuf Boss (18 t/m 29 juni) nam bezoekers mee in een persoonlijke én universele reis langs zijn Somalische roots. Met een combinatie van dans, video en live muziek van het Almeerse ensemble **Black Pencil** kregen bezoekers een indrukwekkende inkijk in identiteit en oorsprong.

De tweede voorstelling, **Zanger zonder volk** van Giovanni Brand (9 t/m 20 juli), bood een ontroerend en muzikaal inkijkje in de wereld van reizigers en woonwagenbewoners. Brand, met zijn Roma-achtergrond, creëerde een poëtisch verhaal over gemeenschap, tradities en familiebanden. Ook deze voorstelling werd live begeleid door Black Pencil en werd eerder genomineerd voor de Toneelschrijfprijs.

Popquiz

Vrijdagavond 27 juni was het zover: de personeelsvereniging Zijpalm organiseerde een ouderwets gezellige pubquiz in de Redbox. Onder de bezielende leiding van quizmaster Arno van Breda namen vijf fanatieke teams het tegen elkaar op in een gezellige maar spannende quiz die onze muzikale kennis tot het uiterste testte.

De quiz stond volledig in het teken van popmuziek. Van Top 40 tot Top 2000, van klassiekers tot verse hits: alles kwam voorbij. Hoogtepuntjes? Artiesten herkennen die met AI ouder waren gemaakt, songteksten raden die van het Engels naar het Nederlands waren vertaald (best lastig!), en een onverwachte Playboy-vraag: wie wist dat Debbie Harry ooit Playboy Bunny is geweest?

De sfeer zat er goed in. Er werd fanatiek gespeeld, maar vooral veel gelachen. Ondanks al het plezier ging de strijd nek-aan-nek, en pas na een zenuwslopende shoot-outvraag werd de winnaar van ronde drie bepaald. Uiteindelijk wist team **Smells Like Team Spirit** de overwinning binnen te slepen met maar liefst **118 punten**. De prijzen varieerden van chips als troostprijs tot goedgevulde borrelmanden, en de gelukkige winnaars gingen naar huis met de felbegeerde **Gouden Bitterballen Trofee**.

Meedoen bleek belangrijker dan winnen, maar lachen en meezingen waren minstens zo essentieel. Al met al een geslaagde avond vol muziek, competitie en gezelligheid!

Sail



Vanaf 18.45 uur vulden we de pannenkoekenboot volledig met Zijpalm-leden en hun introducees — meer dan 100 deelnemers — voor een uitgebreide tocht door de IJ-haven, waar de Tall Ships lagen afgemeerd. We voeren ook langs tientallen historische schepen, waaronder **De Groene Draeck** van de koninklijke familie.

Daarnaast genoten we volop van het **onbeperkt pannenkoeken eten**.

Motortoertocht



Het startpunt van de route was dit keer de carpoolparkeerplaats aan het einde van de afslag Muiderberg op de A6.

We hebben een route van ongeveer 175 kilometer gereden door de provincies Zuid-Holland en Utrecht, met een klein maar **reuze gezellig** groepje.

Bronstexcursie



Na de ontvangst met koffie of thee en gebak — én volop gezelligheid — in Paviljoen De Oostvaarders aan de Oostvaardersbosplaats in Almere, konden we op pad. De gids van Staatsbosbeheer begeleidde onze groep eerst naar de filmzaal voor een korte presentatie over de Oostvaardersplassen.

Het ontstaan, de omvang en het beheer van het gebied werden in vogelvlucht toegelicht, waarbij werd afgesloten met de mededeling dat dit unieke natuurgebied inmiddels onderdeel is van **Nationaal Park Nieuw Land**.

De eco-kar stond al klaar voor vertrek en we gingen op weg, vergezeld door een prettig namiddagzonnetje, weinig wind en een aangename temperatuur. Het kon eigenlijk al niet meer stuk.

Omdat we het gebied deze keer aan de Almeerse zijde benaderden, moesten we een flink stuk rijden voordat we de eerste stop aan de oostkant bereikten. Onderweg zagen we al van alles: buizerds, heckrunderen, reigers, wilde zwanen en diverse eendensoorten. Helaas lieten de edelherten zich nog niet van dichtbij bewonderen.

Op naar stop twee, waar de edelherten duidelijk te horen waren, maar opnieuw alleen op afstand zichtbaar bleven. Wel kwam de zeearend even polshoogte nemen door boven ons te cirkelen, waarna hij verderop alles nauwlettend in de gaten hield. *Wie kijkt er nu eigenlijk naar wie?* Ondertussen vertelde de gids uitgebreid over de flora en fauna in dit unieke moerasgebied.

Bij stop drie hadden we meer geluk. In de richting van de burlende herten troffen we enkele edelherten in vol ornaat, perfect poserend voor de fotografen in ons gezelschap. Verderop liepen groepen hinden, nauwlettend bewaakt door imposante bokken.

Als toetje werden we ook nog getraakteerd op een enorme kudde paarden die zich in hetzelfde gebied had verzameld. Daarna was het tijd om terug te keren naar het startpunt.

Een leuke excursie — eigenlijk iets wat iedereen een keer meegemaakt moet hebben.

Stedenreis Tirana



47 collega's, oud-collega's en aanhang gingen met personeelsvereniging Zijpalm op reis naar een rijzende ster van de reisbestemmingen: Albanië. Van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 oktober verkenden we de hoofdstad Tirana.

Met lichte vertraging door de storm vertrokken we eind van de middag van Schiphol, nadat we muzikaal waren ingehaald door het KLM-orkest. Buienradar belooft de komende dagen buiten in Tirana, bij een temperatuur van circa 20 graden. Het vliegveld van Tirana is klein en overzichtelijk. De muur om het gebouw is kunstzinnig en er staat een meer dan levensgroot gestileerd beeld van moeder Theresa, die in Albanië geboren is. In de touringcar naar het hotel Hilton Garden Inn zien we de eerste gebouwen van Albanië: klein en vervallen naast groot en gloednieuw.

Stadsverkenning

Om 9.00 uur verzamelen we in de lobby voor de wandel- of fietstocht. De gidsen komen naar het hotel. De wandelgids woont op 3 kwartier rijden van de hoofdstad, in het noorden. Vanwege de hoogte daar hadden ze 3 dagen geleden al de eerst sneeuw. Zijn Engels is goed: op school moeten Albaniërs verplicht een vreemde taal kiezen. We gaan linksaf het hotel uit en volgen de brede weg – handig voor militaire parades en tanks – langs de groene strook met bomen en water – handig tegen de hitte, die hier 's zomers boven de 40 graden is. Vandaag is het 20 graden, met een zonnetje.

Nog voor het hotel waarschuwt de gids dat ze hier best hard rijden. Ook bij stoplichten en zebra's is het dus oppassen geboden. We wandelen 2,5 kilometer naar het Skanderbegplein, met het standbeeld van Skanderbeg, een prins uit de 15de eeuw, die grote delen van Albanië heroverde op de Ottomanen. Een flat aan het plein heeft zelfs de vorm van zijn gezicht.

Bezetting

Albanië is bezet geweest door een keur aan landen en legers. Na de komst van de fascistische Italiaan en de nazi's uit Duitsland namen de communisten de macht over, waarna het land afgleed in een dictatuur en volledig geïsoleerd raakte. Politieke tegenstanders werden uit de weg geruimd, journalisten, wetenschappers, docenten en priesters monddood gemaakt. Mensen werden tegen elkaar opgezet: niemand kon nog op een ander vertrouwen.

Moskeeën en kerken werden gesloopt, behalve monumentale gebouwen, die een andere functie kregen. Er werden nieuwe, megalomane bouwwerken neergezet, waaronder de piramide ter ere van dictator Enver Hoxha. Hij overleed voordat de bouw was voltooid. Na zijn dood brak een burgeroorlog uit onder voor- en tegenstanders van het communisme uit. De communisten verloren, maar Albanië was straatarm en in de greep van de maffia en corrupte politici.

Aansluiting

Een deel van de bevolking hoopt op aansluiting bij de Europese Unie, liefst al in 2030. In rap tempo verrijzen nieuwe flats in Tirana en worden verpauperde wijken gesloopt. Er worden vooral buitenlandse architecten aangetrokken, waaronder Nederlandse. Het zijn mooie, opvallende ontwerpen. Sommigen zijn echter bang hun traditionele waarden te verliezen, waaronder de gids. Hij noemde onder meer de gewoonte dat Albaniërs jong trouwen en dat vrouwen moeten kunnen koken, oftewel het huishouden doen....

Hoe dan ook heeft het land nog een lange weg te gaan, onder meer met de bestrijding van de corruptie. Zo zit op dit moment de burgemeester van Tirana in de gevangenis. De verkiezingen van een nieuwe burgemeester zijn in november. Ook zie je hier talloze dure auto's rijden: die kunnen, net als de dure appartementen, alleen betaald worden door corrupte politici, maffia of buitenlanders. De inwoners worden een voor een uitgekocht en zullen elders een nieuwe plek moeten vinden.

Religies

De piramide is nu een tentoonstellingsruimte en uitkijkpunt. De oude, monumentale moskee is gespaard gebleven, en verderop in het centrum is een enorme nieuwe moskee gebouwd, met geld uit Turkije. Ook is er een nieuwe katholieke kerk en een orthodoxe kerk gebouwd. Daarmee laten de nieuwe machthebbers zien dat alle religies een plaats hebben in Albanië. Circa 40% van de inwoners van Albanië is moslim, 20% is atheïst en de rest is christen, al dan niet orthodox. Vooralsnog leeft men vreedzaam naast elkaar.

Diner

's Avonds eten we met de hele Zijpalmgroep in een visrestaurant, Gioia, op de plaats waar ooit het kasteel Toptani heeft gestaan. De gerechten volgen elkaar in hoog tempo op: salade met langoustines,

krabkroketjes, gefrituurde garnalen, risotto met zeevruchten en zeebaars met patat. Daarna valt de bediening stil. Uiteindelijk volgt er nog een dessert van lauwe meloen, waarna de meesten weer met de taxi terugkeren naar het hotel. Een taxi is hier overigens (nog) zeer voordelig: een rit van 10 minuten voor 4 personen is 500 Lekë, omgerekend 5 euro.

Bunkers

Een opvallende erfenis van de dictatuur zijn de bunkers: Albanië heeft het grootste aantal bunkers per hoofd van de bevolking. Je vindt ze zowel in de stad als in de bergen, inclusief atoomkelders. Na de oorlog had Albanië ook een atoombom, maar die is in beslag genomen door de Amerikanen, die er na de oorlog de scepter zwaaiden.

In het centrum is van een van de bunkers een bunkermuseum gemaakt, met als ingang een bol die als een helm boven de grond uitsteekt. Binnen aan het plafond boven de trap hangen talloze foto's en horen we het eindeloze voorlezen van de namen van slachtoffers van het regime, zowel van dat van de fascisten en nazi's als van hun eigen dictator. De informatieborden vertellen over de gestage opkomst van de onderdrukking vanaf 1900 tot de omwenteling in 1991.

Beneden is het drukkend, met lange gangen en kleine kamertjes waarin een bepaalde periode wordt belicht. Af en toe klink er een luchtalarm. Er hangen foto's van de politie en milities, die gaandeweg meer macht kregen. Er zijn filmpjes van oefeningen in het veld en oude journaals. En er staan poppen met uniformen en wapens. Er is zelfs een atoom-ontsmettingsruimte. Het is niet moeilijk een vergelijking te maken met de ontwikkelingen die nu in steeds meer delen van de wereld plaatsvinden; de tentoonstelling is in meerdere opzichten benauwend. We zijn blij als we de frisse lucht weer in kunnen stappen.

Park en uitzicht

Tirana heeft ongeveer 550.000 inwoners, in heel het land wonen circa 2,8 miljoen mensen. 's Zomers wordt de stad en delen van de populaire kustplaatsen echter overspoeld door toeristen, wat de stad er door de hitte en het verkeer niet gezonder op maakt. Daarom het Grote Park met het kunstmatige meer een verademing. Veel verschillende soorten bomen, sommige met naambordjes, brede wandel- en fietsroutes, cafeetjes, restaurants, sporttoestellen, herdenkingsplekken en monumenten. Er is een herdenkingsplek voor de geallieerden en ook een voor de Duitsers.

Ter afsluiting zoeven we met de lift naar de 18de verdieping van een toren met bovenin de 'Skye bar' met een schitterend uitzicht over de stad. Om 16.30 uur zijn de meesten weer terug in het hotel, want de touringcar vertrekt om 17.15 uur naar het vliegveld. Om 20.00 uur boarden we en om 23.00 uur landen we op Schiphol. Helaas zorgt de douanecontrole hier voor een half uur vertraging, maar dan kunnen we eindelijk naar thuis.

Conclusie: Tirana is de moeite waard. En in 3 dagen prima te verkennen.

Sinterklaasfeest Pietenacademie Zijpalm



Op zaterdag 29 november werd het Sinterklaasfeest van Zijpalm gevierd in Sporthal Almere Haven. Vanaf half tien kwamen de kinderen samen met hun (groot)ouders en begeleiders binnen. Iedereen was enthousiast en de kinderen waren gekleed in sportieve kleding, klaar voor een actieve ochtend.

Om tien uur arriveerde Sinterklaas samen met zijn Pieten. De kinderen zongen en verwelkomden hen vol enthousiasme. Daarna begonnen de sportieve activiteiten van de Pietenacademie. De kinderen konden rennen, springen en klimmen, begeleid door de Pieten. Ook een aantal ouders deed gezellig mee, wat zorgde voor extra plezier.

Ouders en begeleiders konden tussendoor iets drinken of eten halen bij de bar, terwijl alles in de zaal netjes en veilig bleef.

Aan het einde van het feest sprak Sinterklaas de kinderen toe en bedankte hij hen voor hun inzet. Samen met de Pieten deelde hij de cadeautjes uit. Met blije gezichten en een leuke herinnering aan deze ochtend ging iedereen weer naar huis.

Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest en hopen iedereen volgend jaar weer te mogen verwelkomen.



Gentse Winterfeesten



De personeelsvereniging trok dit jaar naar de sfeervolle Gentse Winterfeesten, en dat werd een dag om niet snel te vergeten. Al van bij het vertrek zat de ambiance goed: in onze feestbus passeerde werkelijk alles, van Jan Smit en Tino Martin tot Mariah Carey en ABBA. Met zo'n muzikale mix en een bus vol goed humeur begon de uitstap al meteen met een glimlach.

In Gent zelf genoten we van alles wat de Winterfeesten te bieden hebben: gezellige kraampjes, winterse shopping, het imposante reuzenrad en natuurlijk heerlijk eten en drinken. De warme sfeer, de lichtjes en de enthousiaste groep maakten het plaatje compleet.

Het werd een dag vol plezier, verbondenheid en winterse gezelligheid — precies waar onze vereniging voor staat!

Met hartelijke groet,

Nienke Hoving

Pubquiz

Vrijdagmiddag 19 december stond de Redbox volledig in het teken van gezelligheid en fanatieke quizliefhebbers. De personeelsvereniging Zijpalm organiseerde een geslaagde pubquiz die al snel uitgroeide tot een zeer fanatieke strijd.

Onder de enthousiaste leiding van quizmaster Arno van Breda werden de deelnemers uitgedaagd met een gevarieerde quiz. De categorieën Sport, PV Zijpalm, Waar of niet waar en natuurlijk de Top 2000 zorgden voor de nodige hersenkrakers én herkenning. Opvallend genoeg werd de categorie PV Zijpalm als (zeer) moeilijk ervaren — in ieder geval een eyeopener om de website en Facebook vaker te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Met maar liefst 11 deelnemende teams was het gezellig druk; de Redbox barstte bijna uit zijn voegen. De teams gingen fanatiek de strijd met elkaar aan, maar altijd met een flinke dosis humor. Er werd druk overlegd, gelachen en soms hardop getwijfeld. Het controleren van de antwoordformulieren gebeurde door andere teams en was — uiteraard — streng maar rechtvaardig. Tussen de rondes door werden de deelnemers verwend met koude en warme hapjes.

In meerdere rondes was de spanning om te snijden en moest een shoot-outvraag de doorslag geven voor de rondeprijs. Na ruim drie uur quizen kwam uiteindelijk het team "Geen ID" als trotse winnaar uit de bus. Zij mochten zich verheugen op de felbegeerde Gouden Bitterbal (die op het moment van de quiz nog in de maak was en later wordt nageleverd).

Ook de andere teams gingen niet met lege handen naar huis. De prijzen varieerden van een 4-pack bier als troostprijs tot goedgevulde borrelmanden voor de nummers één, twee en drie.

Al met al was het een zeer geslaagde middag/avond vol plezier, competitie en gezelligheid — een quiz om met veel plezier op terug te kijken!

Doorlopende activiteiten

Zwemmen



Elke woensdag kunnen leden die zich hiervoor hebben aangemeld van 12.00 tot 13.00 uur zwemmen in het zwembad aan de Bachweg 3 in Almere-Stad. De contactpersonen voor deze activiteit zijn Susette Altena en Fred Dekker.

Per 31 december 2025 namen **29** deelnemers deel aan deze activiteit.

Yoga



Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur kunnen leden die zich hiervoor hebben aangemeld deelnemen aan yoga bij Ganesh Almere, gevestigd aan de Rodinweg 59a, 1328 PX Almere (Tussen de Vaarten Zuid). De les wordt verzorgd door docent Frans Zwagemakers, met Hans Pieters als contactpersoon.

Per 31 december 2025 namen **9** deelnemers deel aan deze activiteit..

Zumba



Elke dinsdag van 16.45 tot 17.30 uur konden leden die zich hiervoor hadden aangemeld tot **1 oktober 2025** deelnemen aan Zumba in de Zijpalmruimte. De lessen werden verzorgd door docent Laura Ashruf, met Hans Pieters als contactpersoon.

Per 31 december 2025 waren er 0 deelnemers aan deze activiteit.

Vrijdagmiddagborrel



Elke vrijdag vanaf 16.00 uur kunnen leden en hun collega's de week afsluiten met een gezellige vrijdagmiddagborrel in de Red Box. Deze ruimte bevindt zich tussen de gang en het personeelsrestaurant op de eerste verdieping van het stadhuis.

De personeelsbar wordt beheerd door Stephanie van der Zeeuw. Het team van barmedewerkers bestaat uit Susette Altena, Geert van den Dam, Jenny Soffner, Ivan Stijckel en Stephanie van der Zeeuw.

VIP District

Ook in 2025 konden leden gebruikmaken van VIP District / de Voordeelwinkel, het besparingsplatform waarmee medewerkers aantrekkelijke kortingen krijgen op uiteenlopende producten en diensten. Het platform biedt medewerkers een laagdrempelige manier om voordeel te behalen op dagelijkse aankopen, cadeaus en uitjes.

In 2025 werd via het platform een totaalbedrag van € 960,- aan kosten bespaard. Er werden daarnaast 814 leads gegenereerd, wat inzicht geeft in het aantal medewerkers dat zich oriënteerde op een mogelijke aankoop. De best verkopende merken op het platform waren Center Parcs, Beauty Rewards, De'Longhi, Upway en Garmin.

Hoewel het platform een gevarieerd aanbod aan kortingen biedt, blijft de vraag in hoeverre het nog voldoende toegevoegde waarde heeft voor onze vereniging. De totale besparing over 2025 is relatief beperkt, zeker in verhouding tot het aantal beschikbare leden. Deze uitkomst nemen we mee in de evaluatie van het nut en de toekomst van de Voordeelwinkel binnen ons activiteitenaanbod.